

Christiansborg Slotskirke Kongelig barnedåb

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.



Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ankom klokken 11.00 til Christiansborg Slotskirke med deres lille søn, til barnedåb i kongehusets egen kirke.

Lørdag 21. januar 2006 holdt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary barnedåb i Christiansborg Slotskirke. Christiansborg Slotskirke er kongehusets egen kirke.

Danmarks lille tronarving fik sine fire navne, prins Christian Valdemar Henri John af Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, der forrettede den kirkelige handling, den kongelige barnedåb, i Slotskirken. Kronprinsparret havde fulgt samme tradition som

Frederiks bedsteforældre og hans egne forældre havde brugt, ved at anvende fire navne. Denne gang var dog anvendt den lille tronarvings begge bedsteforældres navne, Henri efter Frederiks far og John efter Marys far.

Utraditionelt havde Mary og Frederik valgt otte til at stå fadder for deres søn. Frederiks bror Joachim, ægteparret kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit af Norge, den svenske kronprinsesse Victoria og kronprins Pavlos af Græken-



Lille prinsen fik af Københavns biskop fire navne: Christian Valdemar Henri John. Prins Christian bliver kommende konge, Kong Christian den XI.

land. På Mary side var det hendes ældste storesøster Jane Stephens, af vennerne stod Jeppe Handwerk også fadder til Danmarks lille prins. Fra Australien var valgt Marys ven Hamish Campbell.

Prins Christian Valdemar Henri John blev døbt i sin ti-poldefars dåbskjole fra 1870. Dåbskjolen var også båret af Kong Frederik IX, dronning Margrethe, prinsesse Benedikte, eksdronning Anne-Marie, kronprins Frederik og prins Joachim. Også arveprins Knud og arveprinsesse Mathildes tre børn har båret kjolen.

Til den kongelige barne-

Frue Kirke, den 14. maj 2004. Denne iskolde vinterdag, i helvede, holdt folk væk.

Danmarks nu døbte prins Christian Valdemar Henri John er nummer to i arvefølgen.

Dåbsbarnet blev efter dåbsbehandlingen i Slotskirken fremvist for pressen i Christiansborg Slots Drabantsal, forhal til de kongelige repræsentationslokaler, inden den officielle reception i Ridder salen.

Festen om aftenen, hjemme i Kancellihuset ved Fredensborg Slot, var et helt privat foretagende.

Valget af Christiansborg



Prinsesse Alexandra ankom til kirken med Nikolai og Felix, de to små prinser sad sammen med deres far, Joachim under barnedåben.

dåb var fra Rosenborg Slot udlånt den døbefont, der har været taget i anvendelse ved kongelige dåbsbehandlinger siden 1671. Fonten er af delvis forgyldt - sølv, fremstillet i Hamburg af mester Christian Mundt med fodstykke af Gødert Botstede.

Dåbsfadet og gieskanden, der er af guld, er ligeledes udført i Hamburg af mester Hinrich Lambrecht cirka 1650. Indtil 1796 er faderens og barnets navne samt fødselsdato og klokkeslæt graveret i fadets underside - siden 1750 graveret på en påsat plade.

Vejret var råkoldt, det frøs, det betød at folket ikke var velfartet op foran Christiansborg Slotskirke i så stor stil, som man gjorde det på bryllupsdagen, foran Vor

Slotskirke var efter Mary og Frederiks eget ønske. Efter sigende havde Kronprinsparret også ønsket deres bryllup i 2004, afviklet i Slotskirken, men kirken var alt for lille til deres nihundrede bryllupsgæster. Christiansborg Slotskirke har kun plads til godt trehundrede kirkegængere.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary blev viet i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.

Barnedåben 21. januar 2006 var anden gang. Det var 136 år siden, der sidst fandt en kongelig barnedåb sted i Christiansborg Slotskirke. Kong Christian X's dåb 1870. Se mere på hjemmesiden: www.kongper.dk

<<http://www.kongper.dk>>

Overhold nytårsforsættet og giv jer selv en belønning!



Skrot smøgerne og spar i stedet sammen til en herlig ferie for hele familien!

Både mor og far ryger. De ved, at det skader ikke blot dem selv men også børnene, der optræder i rollen som passive rygere. Så nytårsforsættet er - naturligvis - at kvitte smøgerne.

Det går forhåbentlig godt med nytårsforsættet, nu hvor vi er godt inde i det nye år. Kniber det, kan I jo begynde at regne på de økonomisk set positive konsekvenser af rygestoppet og sætte jer selv og ungerne en belønning i udsigt: Når vi har været røgfri i for eksempel et halvt år, har vi sparet x antal kroner.

Dem bruger vi på en rejse, som udbetaling på en campingvogn, på nye computere til hele familien eller noget andet, som I i fællesskab kan glæde jer til. Se, nu rammer det ekstra hårdt, hvis én af jer falder i og begynder at ryge igen. Gruppepres er noget, der virker. Hvis du ikke kan holde dig fra smøgerne, falder "belønningen" til hele familien til jorden, så derfor holder i begge naturligvis ved det rygestop, som gerne skulle holde resten af livet.

Andre belønninger ved at holde op med at ryge er bedre chancer for at beholde et

godt helbred og at undgå at blive én af de tusinder, der hvert år dør som følge af sygdomme, der har relation til rygning. Hos Kræftens Bekæmpelse oplyser man, at tobaksrygning samlet set er skyld i hvert tredje kræftdødsfald. En lang række undersøgelser viser, at tobak er den vigtigste kræftfremkaldende faktor i vores omgivelser.

Hold fast!

Til folk, der er holdt op med at ryge, men som synes, det er svært at lade være, er der masser af gode råd til, hvordan man holder fast i rygestoppet. Hos Kræftens Bekæmpelse nævner man blandt andet, at du skal prøve at aflede din egen opmærksomhed, hvis du får trang til at ryge, for trangen varer kun nogle minutter ad gangen. Hvis du en dag "falder i", er slaget ikke tabt af den grund. Prøv engang at analysere hvorfor og hvordan, det gik galt. Så kan du i fremtiden undgå de situationer, som åbenbart bringer dig på "ryge-glati"!