



Dannebrog på Amalienborg ved Dronning Ingrid's Palæ gik tirsdag d. 7. november kl. 16.27 på halv stang. Dronningen er død.

Hendes Majestæt Dronning Ingrid 1910-2000

Den sidste rejse.

Omgivet af sin familie på Fredensborg i Kancellihuset, tirsdag d. 7. november 2000 kl. 16.27 sov Dronning Ingrid stille ind.

Hele familien var knuget af sorg over Dronning Ingrid's død og hoffet erklærede herved hofsorg til og med mandag d. 4. december 2000.

Dronningens flagsmykkede kiste blev onsdag båret over i Fredensborg Slotskirke fra hendes hjem i Kancellihuset af hendes seks mandlige børnebørn og to af børnebørnenes ægtefæller.

Hele folket viste hoffet stor respekt med et hav af blomster, hilsener og tændte lys, til ære for Dronning Ingrid.

Fredag d. 10. november sagde Fredensborgs borgere et sidste farvel til dronning Ingrid med lysende fakler.

Dronningens bære blev efter en privat højtidelighed i Slotskirken kørt fra Fredensborg til København. Tre dage lørdag, søndag og mandag stod Dronningens bære på Costrum doloris (Smertens leje) i Christiansborg Slotskirke. Offentligheden fik adgang til kirken i tidsrummet 10.00-21.00 alle tre dage. 28617 viste Dronning Ingrid stor respekt i Slotskirken.

Begravelsesdagen

tirsdag d. 14. november blev Dronning Ingrid endeligt

stedt til hvile sammen med sin mand Kong Frederik uden for Roskilde Domkirke. Begravelsen foregik fra Domkirken kl. 14.00, men inden drog Dronning Ingrid ud på den sidste rejse fra Christiansborg Slotskirke til Roskilde.

I Slotskirken blev Dronningen efter en mindre højtidelighed for de nærmeste båret ud til den hestetrukne rustvogn, der også i 1972 førte Kong Frederik IX til graven. Turen i København gik over Højbro Plads, ned ad Strøget, over Rådhuspladsen til Københavns Hovedbanegård. Mange tusinde mennesker langs ruten fulgte Dronning Ingrid den sidste vej.

Videre fra Hovedbanegården blev børen af DSB, via de kongelige modtagelseslokaler ført til det ventende royale historiske tog. To damplokomotiver med de kongelige vogne og kisten kørte de royale det sidste stykke til Roskilde Station.

Også i Roskilde havde mange tusinde taget opstilling på Hestetorvet i Algade, på Stænder-Torvet, langs den smukke grønne granbelagte rute til Domkirken.

Danskerne kastede et hav af roser, for at vise Dronning Ingrid ære, på den rustvogn der bragte hendes bære det allersidste stykke vej til Roskilde Domkirke.

I kirken holdt kongelig konfessionarius Christian Thodberg en meget smuk og rørende begravelsestale ved Dronningens kiste. Alligevel gik han i baglås da han skulle lyse velsignelsen efter jordpåkastelsen. Ved Dronning Margrethes hjælp fik den 71-årige Christian Thodberg tråden igen med ordene, Herren lade sit ansigt osv.

I samme øjeblik som kisten blev sænket i jorden, affyrede Kongens Artilleriregiment sørgesalutter, det gav genlyd i kirkerummet med de mange gæster som tegn på, at Dronning Ingrid var stedt til evig hvile.

Dronning Ingrid fik en smuk og rørende begravelse.

Tekst og foto:

Per Brunsgård, Tim.



Mange tusinde viste hoffet stor respekt med et hav af blomster, hilsener og tændte lys på Amalienborg til ære for Dronning Ingrid.



Dronningens bære blev på en hestetrukken rustvogn ført fra Christiansborg Slotskirke ned ad Strøget til Københavns Hovedbanegård.



Danskerne kastede et hav af roser, for at vise Dronning Ingrid ære på den rustvogn, der bragte hendes bære det sidste stykke vej til Roskilde Domkirke.



I anledning af at Hendes Majestæt Dronning Ingrid er afgået ved døden anlægges tirsdag d. 7. november 2000 hofsorg til og med mandag d. 4. december 2000. Den kongelige Livgarde bærer derfor sørgbind.



Regentparret og familie i København og Roskilde gik den tunge gang lige efter rustvognen, der bragte Dronning Ingrid ud på den sidste rejse.